

ZATURDAG, den

9 den JUNIJ.



Nieuwe Surinaamsche Courant.

PARAMARIBO.

Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 5 Junij 1838.

Namens den Heer Gouverneur, Generaal, wordt bij deze bekend gemaakt, dat de Zetting van het Brood bepaald is, als volgt:

Wat een BROOD van acht Centen, moet wegen 5 Ouncen en 1 Lood; en wat van vier Centen, 3 Ouncen en 1 Lood.

Wordende alzoo alle Broodhakkers gelast, zich daarnaar te gedragen.

De Eerste Commissie der Gouvernements Secretarij.

F. C. COBLIJN.

Gouvernements Secretarij.

BURGERLIJKE STAND.

PARAMARIBO, den 7 Junij 1838.

Heden zijn in ondertrouw opgenomen: CARL LUDWICH HIRSCHFELD en JACOB CATHARINA EIJ, beide alhier geboren en woonachtig.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

T. M. SCHOTBORGH.

Buitenslandse Vreemde Zaken.

Extracten uit de NEDERLANDSCHE COURANTEN, tot en met den 21sten April 1838.

Nederlanden.

AMSTERDAM, 15 April.

Het JOURNAL DES DEBATS over onze Staatkundige Aangelegenheden.

Het half-officiële Fransche regeringsblad van den 10den dezer maand bevat een artikel, hetwelk ons zeer bevreesd heeft, en dat wij in de tegenwoordige oogenblikken niet met stilzwijgen mogen voorbijgaan.

Bij gelegenheid, dat het Journal des Debats eenige aanmerkingen maakt, omtrent de handelingen der commissie, uit de kamer der afgevaardigden benoemd, tot onderzoek der begrooting voor 1839, laat dat dagblad zich op de volgende wijze uit:

De commissie koestert volstrekt geene vrees, dat de oorlog zal uitbarsten ter zake van het Belgische vraagstuk. Van dien kant is zij gerust. Maar dat Belgische vraagstuk, door haar als afgedaan beschouwd, is minder dan ooit beslist. Koning Willem, gedrongen door de vertoogen der Staten-Generaal, heeft op dit oogenblik aangeboden, de 24 artikelen te teekenen van het traktaat van 15 November 1831, waartegen hij zoo hevig en langdurig geprotesteerd heeft. Maar de Belgen weigeren op huyne beurt dit aanbod aan te nemen, en misschien bestaat er wel eenige grond voor huyne bezwaren. Door zijne weigering, om tot dat traktaat toe te treden, heeft de Koning van Holland zooveel in zijn vermogen was toegebragt, om België sedert zeven jaren van den vrede en de zekerheid te berooven die dat land noodig heeft. Dat in gebreke blijven, gedurende zeven jaren, is een punt, hetwelk bij deze zaak

verdiend in aanmerking genomen te worden. Is het, na de toegeeflijkheid door de Belgen in 1831 te regt betoond, met het doel om terstond in het genot des vredes te geraken, billijk, dat zij die thans nog aan den tag leggen, nadat de kwade trouw op de halsstarigheid hunner tegenpartij, hun gedurende zeven jaren het genot van den vrede heeft doen missen? Er is alzoo ten dezen aanleiding om te onderhandelen, en, tevens, om die onderhandelingen te ondersteunen door eenen maatregel die doet zien, dat wij op alles zijn voorbereid.

Indien het, gelijk geheel Nederland verwacht, de Fransche regering wezenlijk ernst is, om, gezamenlijk met hare overige bondgenooten, binnen korten tijd een goet en billijk einde te maken aan onze geschillen met België, dan dient zij zorg te dragen, dat men de openbare meening, die in Frankrijk zulk een overwegend invloed op het bestuur der zaken uitoefent, niet misleide en zonder grond tegen Holland ophefde, in dagbladen, welke, gelijk het Journal des Debats, door de regering bezetigd worden, en, daarenboven, door het talent hunner schrijvers, meer dan eenig ander, op de geleerden werken.

Belgie warfelt om het aanbod van Koning Willem aan te nemen. Maar, naar ons inzien, heeft België tot nu toe niets met dit aanbod te maken. Hetzelfde geschiedt aan de vijf mogendheden door de Belgische regering, als situerende een met haar te sluiten plechtig tractaat, aan den Koning der Nederlanden zijn aangeboden geworden. Eerst nadat die 24 artikelen dezerzijds zullen zijn ondertekend, worden dezelve, volgens de duidelijke letter van het 49ste protokol dd. 14 October 1831 (annexe B en C) woordelijk geïnsereerd in een onmiddellijk te sluiten tractaat tusschen Holland en België, welk tractaat niets verder zal inhouden, dan de bepalingen omtrent de vrede en vriendschap, welke voortaan tusschen de beide landen zullen heerschen.

Vóór het teekenen derhalve van het traktaat tusschen den Koning en de vijf mogendheden, blijft België aan de gansche diplomatieke handeling vreemd. Waar toe zou hare tusschenkomst in dezen ook dienen? Om, gelijk door sommige couranten verhaald wordt, te beweren, dat het traktaat der 24 artikelen, hetwelk Koning Willem thans wil teekenen, voor België niet meer geldig zou wezen, en dat men Holland nog meerdere en grotere opofferingen moet afpersen, dan die welke gezegde artikelen ons kosten. Maar de 24 artikelen, gelijk zij daar liggen, maken den eenigen regstítel van België uit. Dezelve bevatten de onherroepelijke eindbeslissing der conferentie, welke België en de aldaar bestaande orde van zaken alleen heeft erkend, onder voorwaarde, dat die artikelen gaaf en in hun geheel door België zouden worden aangenomen. Men kan dus te Brussel geene enkele der daarin vervatte bepalingen voor niet verbindend verklaren, zonder op hetzelfde oogenblik aan zijn eigen bestaan als onafhankelijk rijk den doodsteek te geven. Met de 24 artikelen staat en valt het koninkrijk België; staat en valt de vorst die daar regeert, staat en valt de gehele scheiding.

Wat het Journal des Debats verder zegt, van de redenen waarom de Belgen thans nieuwe onderhandelingen bij de conferentie zouden kunnen vorderen, en minder

toegeeflijk zouden mogen wezen dan zij zich in 1831 betoonden, zult zelfs geene wederlegging behoeven, indien het is eenig anders dan een half-officiële blad voorkwam.

Men weet hoedanig het Handelsblad in de laatste jaren gedacht heeft over het besluit der regering, om de 24 Artikelen, zoo als zij ons waren opgedrongen niet aantenemen; maar evenzeer als wij de langdurige weigering dienaangaande dezerzijds niet hebben kunnen goedkeuren, evenzeer zullen wij ons met de gansche natie rondom de regering scharen, indien iemand het denkbeeld mogt hebben, om, misbruik makende van het alhier heerschende verlangen naar eene eendelijke afdoening van zaken, ons als het ware voor die langdurige weigering te doen boeten en met nieuwe eischen te berispen. Dit zou eene even gewaagde als wederregtelijke onderneming zijn, waarvoor, wij durven het gerust hopen, de vijf Mogendheden ons zullen waarborgen. Wij verlangen in vrede en vriendschap met België te leven, maar daarvoor is het noodig dat de eerste stap van de zijde van dat land, om tot eene duurzamen en eerlijken vrede te geraken, zich niet kenmerke door onwetige en onbestaanbare vorderingen. Het is eene geheele valsche voorstelling der dingen, wanneer het Journal des Debats zegt, dat België in 1831 de eerste heeft getuigd, het tegendeel te waar, en wij zullen meermalen gelegenheid hebben dit, zoo het noodig is, onwederlegbaar te bewijzen, even als wij zullen aantoonen, hoe dat land, wel degelijk, ten minste sedert bijna zes jaren, in het volle genot is geweest van alle de voornaamste voordeelen welke de vrede en de 24 Artikelen aan hetzelfde geven konden. Maar, wat hiervan ook wezen moge, zoo veel staat vast, dat België door de aanneming van die artikelen, zich onherroepelijk jegens de Mogendheden verbonden heeft, om alle de daaruit voortvloeiende verplichtingen naauwgezet na te leven, en dat er alzoo geene rede meer kan zijn van nieuwe onderhandelingen, gelijk het Fransche half-officiële dagblad vermeent die de vraag ten grondslag zouden hebben of België thans nog aan de 24 artikelen geheel of gedeeltelijk gehouden is. Ware het noodig wij zouden de woorden van de Belgische gezagvoerders zelve kunnen inroepen, waaruit de erkenning, hunnerzijds, van de verbindtelijkheid der 24 artikelen zoo ondubbelzinnig blijkt. In de zitting der vertegenwoordigers, van den 4den Februarij 1833, zeide onder anderen de Minister van Buitenslandse zaken, Goblet, het volgende:

„De lijn die wij in allen opzichte zonder afwijking volgen, wordt ons afgebakend en door het traktaat van den 15den November, zoodanig als het is geteekeerd en geratificeerd, en door de uitvoering van dat traktaat, van de zijde der Mogendheden, die het hebben geguarandeerd.”

„Wij gaan uit, niet slechts van de regten, welke dat traktaat aan België heeft verzekerd, maar ook van datgeen, waartoe wij ons, door de ondertekening met de vijf mogendheden, verbonden hebben. Het bestaan van die regten is onafscheidelijk van het naleven van die verplichtingen ten minste zoo lang de mogendheden zelve aan hunne verplichtingen getrouw blijven.”

» Aan het bestuur komende, hebben wij België in het bezit gevonden van verkregene rechten en onder de verplichting van gesloten overeenkomsten, en wij hebben vast besloten, geen te verdedigen evenzeer als aan dezen getrouw te blijven.

De stipte vervulling van deze belofte, dat is het wat Europa, zoo wel als Holland in het bijzonder, met grond van België mogen verwachten, en waartoe de Hollandsche natie hoopt dat Frankrijk, des noods, evenzeer als deszelfs bondgenooten krachtadig zal medewerken. Indien het kabinet der Tuilerien er prijs op stelt, dat ons vertrouwen op deszelfs gerechtigheid niet nu reeds aan het wankelen gerake, dan dient het van deszelfs invloed op dagbladen welke het bezieldt, gebruik te maken, ter voorkoming van het in de wereld zenden van artikelen, gelijk dat wat tot bovenstaande regelen heeft aanleiding gegeven.

— Van goederhand vernemen wij, dat de bestaande koloniale marine in onze Oost-Indische bezittingen, zal worden gesupprimeerd, en het geheel bij de Nederlandsche Marine zal worden georganiseerd. — zoodat zij geen op zich zelf bestaand lichaam meer zal uitmaken, maar alles Nederlandsche Marine zal zijn, dat de nieuw beoogde scheut bij nacht Lucas, met de huidige valmagt, ter organisatie voorzien derwaarts is vertrrokken, en de Kapitein ten ope Koopman daarbij als kammissaris zal ageren, als ook, dat binnen eenige maanden, hoofd-officieren der marine naar Java zullen worden gezonden, om het bevel over de respectieve stations op zich te nemen.

— In de *Augsburger Allgemeine Zeitung* leest men:

Eene ukase van Keizer *Nikolaas*, van den 20sten Maart, in den Russischen Invalide, het officiële blad voor het Russische leger, medegedeeld, levert een nieuw bewijs dat de Tscherkessische oorlog voor Rusland veel belangrijker is dan men gewoonlijk meent. Deze ukase behelst de volgende bepalingen: 1°. de officieren, welke dienst nemen willen bij het Kaukasische leger, bekomen een jaar traktement vooruit; 2°. gedurende hunne dienst bij dat leger zal hun het voor elken rang bepaalde traktement dubbel betaald worden; 3°. battendien zullen zij voor hunne reiskosten schadeless gesteld worden; hun traktement, en eventuele gratificatie zullen in papier-geld berekend, maar in blinkende munt *at once* betaald worden.

Groot-Brittannië.

L O N D E N, 15 April.

De *London Gazette* behelst onderscheidene stukken, nopens de plegtige krooning van hare Majesteit, die, gelijk men weet, den 26sten Junij aanstaande, in het paleis van West-minster, moet plaats hebben. Bij eene nieuwe proclamatie worden eenige maatregelen verordend ter bevordering van zoo veel mogelijke spaarzaamheid bij die gelegenheid, zonder dat zulks aan de waardigheid der plegtigheid schade, of in breuk make op het regt van volgende soevereinen om anders te beschikken. Volgens die beziinningen zal noch de processie noch de feestelijkheid in Westminster hall plaats hebben, en dus de krooning in de eigenlijke Westminster-achtijd geschieden.

Bij verscheiden kennisgevingen van den hof-maarschalk Lord Norfolk wordt onder anderen de kleedij voorgeschreven, die de Pairs en hunne gemalinnen bij gelegenheid der krooning moeten dragen.

De Pairs zullen alsdan dragen een kleed of hunnen mantel van karmozijn fluweel, met bonte randen, de kraag geheel gevoerd met bont, en bezaaid met vlekken of strepen van hermelijn, volgens den rang, als barons, twee strepen; burggraven, twee en een halve; graven, drie; markiezen, drie en een halve; hertogen vier. Deze mantels of bovenkleedingen zullen gedragen worden over het groote hofcostuum, uniformen enz., gewoonlijk op de audien-

tien van H. M. gedragen wordende. De rang-kroon van verguld zilver; de mutsen van karmozijn fluweel, met hermelijn opgeslagen, met eene gouden kwast; en er zullen geene juwelen of edel gesteenten in de rang-kroonen gebezigd worden, noch valsche paterlen, in plaats van zilveren kogeltjes. De kroon eens barons zal zes dier kogeltjes, van een burggraaf zestien, van een graaf acht, op punten, en met gouden aardbeziën-bladen tusschenbeide, de kroon van een markies vier gouden aardbeziën-bladen en vier zilveren kogeltjes, de kroon eens hertogs acht gouden aardbeziën-bladen hebben.

Ook de bovenkleedingen of mantels der gemalinnen van de pairs zullen over het volle hofcostuum gedragen worden.

De kleeding of mantel van eene barones zal zijn van karmozijn fluweel, de kraag daarvan geheel gevoerd met bont en bezaaid met twee vlekken of strepen van hermelijn, deze mantels met randen van bont, ter breedte van twee duimen, en de sleep drie voet langs den grond; de kroon, volgens den rang. De bovenkleedingen of mantels van de burggraven, graven, markiezen en hertoginnen, zijn nagenoeg gelijk, doch vooral onderscheiden in de lengte der sleepen; die van de hertoginnen belopen twee yards. (Eng. ellen.)

— Het volgende is het formulier der geestelijke hulding bij de krooning van eenen Souverein van Engeland, zoo als de aartsbisschop van Cantorbury, geknield, voor de Koningin, dezelve bij de eerlaange plaats te grijpen krooningplegtigheid zal uitspreken:

» Ik zweer trouw, gehoorzaamheid en waarheid aan onze Souverein en aan uwe erfgenamen, Koningen van Groot-Brittanien, en beloofd getrouwelijk het damein te bedienen, hetwelk ik verklaar, krachtens de kerkelijke regten van u te ontvangen.

Na dus gesproken te hebben, zal de aartsbisschop de linkerwang der koningin kussen en zich verwijderen. Al de prelaten van Engeland zullen op hunne beurt het huldingsformulier uitspreken, en den kus geven. Op de bisschoppen zullen de prinsen van den bloede volgen. Als de koning van Hanover goed vindt, zijn regt uit te oefenen, is hij het, die geknield, het formulier der wereldlijke hulding zal uitspreken, aldus vervat: »Ik word uw leenman in geloof, waarheid en godsdienst, en beloof, in het bestrijden uwer vijanden te sterven. Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig!» Daarop zal hij met de rechterhand de kroon aanraken, en de linkerwang der koningin kussen. Na de prinsen van den bloede, zullen al de wereldlijke lords den eed en den kus herhalen. De koningin zal het vermaak genieten van op dien dag zeshonderd twee en dertig malen gekust te worden; gelukkig nog indien zij, er daarmede afkomt, en niet ook de 658 leden van het Huis der Gemeente, krachtens de reform, op hetzelfde voorregt aanspraak maken.

Geboorte en Sterfgevallen.

BURGERLIJKE-STAAND.

Van den 1sten tot en met den 31sten Mei 1838, zijn ingeschreven, als:

BEVALLEN: *Helena Maria Andriese*, zoon. — *Anna Christina Hellegers*, zoon. — *Amalia Petronella Dursteler*, dochter. — *Susanna Wilhelmina Johanna Bekker*, zoon. — *Louisa Wilhelmina Levij*, zoon. — *Flora Heilbron*, Echtgenoot van *Marcus David Samson*, zoon. — *Rebecca Henriques Catino*, Echtgenoot van *Izaak Nahar Mesquith*, zoon. — *Frederika Smit van Mengershausen*, zoon. — *Louisa Maria Kaps*, Echtgenoot van *Henry Monsanto*, zoon. — *Catharina Franke*, zoon. — *Sarah de Miranda*, Echtgenoot van *Jacob Mozes Morpurgo*, dochter. — *Gracia d' Fonseca*, Echtgenoot van *Abraham de Leon Jr.*, dochter. — *Elisabeth Graaf*, zoon. — *Johanna Sophia de Vroome*, Echtgenoot van *Frederik Paul Penard*, zoon. — *Louisa Corppelia Westraus*, Echtgenoot van *Johannis Antonius Meertens*, dochter. — *Anna Mozes Morpurgo*, zoon. — *Raphael Fernandes*,

zoon. — *Jacoba Mielje Scholtsborg*, dochter. — *Maria Albertina Brandon*, dochter. — *Franciscus Kruisweg*, zoon.

OVERLEDEN: *Johannis Pieter Christiaan Sturcke*, oud 42 jaren. — *Henri Adolff*, zoon van *Jacoba Petronella Hartog*, oud circa 3 j. — *Daniël Jorker van Nieuwstar*, oud 80 jaren. — *Johanna Magdalena*, dochter van *M. Carel Antonie Marchant* en *Johanna van der Goes*, oud 9 maanden. — *Ulrich Ohlsen*, oud 65 jaren. — *Raphael Fernandes*, oud 32 jaren. — *Charles Johannis Gottlieb Treurniet*, oud 28 jaren. — *Jean Joachim Chateau*, oud 66 jaren. — *François Anthony Roepel*, oud 34 jaren. — *Corneille Pencilo*, dochter van *Petronella Dominica van Pencilo*, oud 3 jaren. — *Nicolaas Hapstar* (Milk Hosp.), oud 35 jaren. — *Susanna Jacaba van Mequet* van Knoop, oud 18 j. — *Brigella Carolina*, dochter van *Carel Abraham Meijer* en *Esther Prijses Fernandes*, oud 3 j. en 7 maanden. — *Wilhelm Christiaan Reijnders* (den 14den April op reis naar de vaart der *Schip de J. J. de Looij*, *Anthoine*), oud circa 40 jaren. — *Mozes Pinto*, zoon van *Mozes Eliazar Pinto* en *Rebecca Jessurun*, oud 12 maanden. — *Nanoe van Godefron* (bij den H. D. genaamd *Johanna Catharina*), oud circa 85 jaren. — *Johanna Cornelia Heilbron*, oud 35 jaren. — *Gysbertus Adriaan Jacob*, zoon van *Anna Carolina Rittinger*, oud 1 jaar en 5 maanden. — *Jes Schuiten*, oud 41 jaren. — *Elisabeth Hancoir Cordoba*, zoon van *Staten van van Claveren*, oud 10 maanden. — *Henricus Josephus Gysat*, oud 46 jaren. — *David Alexander Tulp*, oud 6 jaren en 8 maanden. — *Antonie Geijken*, oud 26 jaren. — *Sara Sarucco*, oud nog gissing 53 jaren.

Overferten.

(22643) Op Dingsdag morgen om negen uren, zal door den Vendu-meester A. SALOMONS, worden verkocht:

Een familie SLAVEN van zeven koppen, op Plantadje gewerkt hebbende en aankomende den Heer A. VAN VELZEN; intusschen zijn deze Slaven UIT DE HAND te koop. — Adres bij H. A. BUHK.

(23215) De ondergeteekende voornemens zijnde eerlang de Kolonie voor eenen korten tijd te verlaten, BIEDT UIT DE HAND TE KOOP AAN:

Eene familie van vier stuks SLAVEN, en verzoekt nogmaals dringend om voldoening, alle die aan hem verschuldigd zijn, alzoo hij niet gaarne aan deszelfs gemagtigde zijne vorderingen, om door regtsmiddelen geint te worden, wenscht natelaten.

Paramaribo, den 5 Junij 1838.

J. C. HARTMAN.

(23224) ANDRIES DUIVINGA vertrekt.

(23225) H. T U L L vertrekt.

Scheepstijdingen.

Binnengekomen.

Den 7dezer, het Schip *de Gebroeders*, Kapt. P. C. Sorgdrager, hebbende 57 dagen reis.

Idem, het Schip *Hillegonda Ida*, Kapt. H. A. Hendriks hebbende 45 dagen reis.

Idem, het Schip *Nicolaas Witsen*, Kapt. F. Lange, hebbende 34 dagen reis. — Allen van Amsterdam.

Uitgeklaard.

Den 7den dezer, het Schip *de Vrijgheiding*, Kapt. H. K. Hillers, uit Amsterdam; lading 270 vaten Suiker, 4 balen schoone- en 9 duizend vuile Katoen en 43 balen Kakao.

Uitgezeild.

Den 6den dezer, Z. M. Transport-Schip *DORDRECHT*, Kapitein Luitenant ter Zee COOPS, over Curaçao naar Nederland; aan welks Boord zich Zijne Excellentie den Heer Generaal Majoer, Gouverneur Generaal der Nederlandsche West-Indische Bezittingen, met Hoogtadeszelfs Gemalin bevinden.